



## Ouderdom komt met gebreken

Dat is erg genoeg, maar gelukkig hebben wij hier veel voorzieningen om het één en ander dragelijk te houden. Ik weet het... voor sommigen van ons is het ook echt geen vetpot, maar je zult als oudere maar in Roemenië wonen zeg, en van zo'n 80 à 90 euro per maand rond moeten komen...

We hebben de afgelopen twee reizen weer behoorlijk wat schrijnende gevallen meegemaakt. Vreselijk om de keuze te moeten maken: "Zal ik eten kopen of medicijnen?" En dan hoor je zo'n oude dame in een piepklein flatje aan de sociaal werker vragen: "Je komt toch volgende week weer, hè?" Zij is bijna de enige die nog bij haar langskomt. Zélf kan ze haar flatje onmogelijk meer uit. En dit is zomaar één voorbeeldje...



Vorig jaar waren er alleen al in de plaats Cluj Napoca 6100 mensen in zulke omstandigheden. We zijn blij dat er afgelopen jaar een speciaal project gestart is voor deze mensen. We hebben namens u voorlopig het loon van de sociaal werker betaald, zodat ze even vooruit kan, maar ja, 6100! Je kunt natuurlijk niet de hele wereld op je nek nemen, maar we zijn blij dat er in ieder geval iets gedaan wordt... 90,- euro... en dan komt de huur, het gas & licht, de medicijnen, de boodschappen, de gemeentelijke belastingen, en zo mogelijk nog wat kleding... Een mens zou gek worden. Misschien een idee voor u om zo'n oudere te sponsoren?



## Helpen?

Maak geld over naar:  
NL80RABO 0393 0717 15  
ov.v. 'Ouderenhulp'

Hartelijk dank namens de ouderen!

## Van de voorzitter

**"Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon."**

Een vers uit bijbelboek Prediker 1 vers 9, dat mij door de gedachte schoot toen ik dit stukje wilde schrijven. Regelmatig komen er zaken in de media naar voren waar de handel en wandel van de goede-doelen-stichtingen onder de loep of onder vuur genomen wordt. Soms een goede zaak, maar ik heb ook niet altijd een goed gevoel over de manier waarop er zaken belicht worden. Laatst was er veel ophef over de kosten van de goede-doelen-stichtingen, maar ik kan u met zekerheid zeggen dat wij alleen vrijwilligers hebben die geen vergoedingen krijgen en daarnaast hebben wij een penningmeester die het door u geschonken geld deskundig beheert. U kunt dat nalezen op onze website waar wij jaarlijks een verslag moeten publiceren. Maar eigenlijk wilde ik het niet over geld hebben, maar over een ander onderwerp dat de laatste tijd weer meer aandacht in de media krijgt: "Wat is het effect van onze hulpverlening op lange termijn?" We zijn bij diverse projecten in Roemenië betrokken zoals: sponsorgezinnen, ouderenzorg, kindertehuizen, de gevangenis in Gherla, het project in Galesu. Heel in het kort een paar woorden bij elk project:

- **Sponsorgezinnen:** Veelal gezinnen in crisissituaties, waar tijdelijke hulp nodig is om het gezin weer de goede richting in te sturen. De hulp aan deze gezinnen duurt maximaal drie jaar; in enkele schrijnende gevallen wordt deze periode verlengd.
- **Ouderenzorg:** Deze groep mensen wordt veelal niet of nauwelijks bezocht en heeft meestal onvoldoende inkomen. Een maatschappelijk werkster bezoekt regelmatig enige van deze mensen en begeleidt hen bij specifieke hulpvragen.
- **Kindertehuizen:** Door de stichting Ecce Homo worden twee kindertehuizen beheerd waar de kinderen zo goed mogelijk worden voorbereid op hun toekomst door begeleiding en educatie.
- **Gevangenis in Gherla:** Deze gevangenis waar hoofdzakelijk mensen zitten die een moord hebben gepleegd heeft een aantal gevangenen die nooit bezoek krijgen van familie of kennissen. Zij ontvangen van tijd tot tijd een pakketje met wat lectuur en toiletartikelen. Dit wordt begeleid door Vasile Pop van de stichting Elpis (betekent "Hoop"). Zij kunnen ook meedoen aan bijbelstudie.
- **Ons project in Galesu** is specifiek voor arme kinderen. Zij krijgen dagelijks een warme maaltijd, worden geholpen bij hun huiswerk en krijgen zo mogelijk 2 keer per week een warme douche.

Op deze manier krijgen diverse doelgroepen in Roemenië hulp op kleine schaal. We zien dat dit op termijn zijn vruchten afwerpt. De hulp aan ouderen is natuurlijk van een andere orde, maar dat zal duidelijk zijn. Deze nieuwsbrief geeft weer volop informatie over de diverse raakvlakken van onze (en uw) inspanningen. We wensen u veel leesgenoten.

Hartelijke groet, Aad Goedegebuur.



## Acties

Even een kort overzichtje van de acties die eraan komen:

- Roemeniereis  
Oktober/ November:  
Jaarlijks bezoeken we onze 2 partnerorganisaties in Cluj Napoca en Dej voor het onderhouden van de contacten, het bespreken van de huidige situatie en lopende projecten. Daarnaast komen ook toekomstplannen aan bod.
- Kerststerren en Cyclamen  
In de periode voor kerst verkopen we op bestelling kerststerren en Cyclamen, waarvan de opbrengst bestemd is voor de continuering van de lopende projecten.
- Informatie avond  
In het voorjaar van 2015 houden we een informatieavond over de stichting.
- Huis aan Huis collecte  
BLS houdt in ieder voorjaar een huis-aan-huiscollecte in de gemeente Alblasserdam. De opbrengst van deze actie is bestemd voor de continuering van de lopende projecten.

# Feeding Children Planting Churches

**At the age of seven George Ion began living on the streets of the Black Sea resort, Constanta, Romania, without parents, friends or relatives. The railway station was his sleeping accommodation and the refuse bins supplied him with food. Soon he was an alcoholic, with his young life shattered by sin. Then one day he received a New Testament.**

As he read it he realized that life did not need to continue in a downward spiral. Shortly after his conversion at eighteen, George married Anna and they moved to live in the North West Romanian city of Oradea, where they were earning good salaries. However, George was not content as he thought more and more about those who were experiencing similar childhood circumstances to his own.

After much prayer the couple moved to Galesu, thirty miles from Constanta where he established a food distribution and education programme. For the past nine years these projects have developed, with between thirty and forty children participating in them at any given time. The Lord has provided a building called 'The Centre' as a base of operation for these projects. The children are receiving food for their intellect in the education programme, food for their physical well-being, but most importantly, spiritual food in this programme where the Word of God is central. The results have been amazing! God is using this ministry to develop and establish new

workers for His kingdom. Children who came to The Centre nine years ago are now young adult workers in the church. Some have married, and others have progressed to university.

In the next few years, George is hoping that some of the young people will go to theological school, and return to help with ministry in Galesu. One of these is Claudiu, a nineteen year old man, who is seriously considering theological studies for ministry. Until recently his family had no electricity, and they still must walk 2km to their water supply. They live in very primitive conditions on the edge of a rubbish dump. Claudiu was one of the first to come to The Centre nine years ago. He was converted four years ago and is very active in the church. It was a great time of rejoicing at the Sunday morning baptismal service when his parents were baptised along with four others. Claudiu's father was an alcoholic, but praise God he has been delivered and is now an active member in the church. Another miracle of God's grace!

Nevertheless, in those early days of establishing this work, George and Anna had many obstacles and discouragements to overcome. After arriving back in Constanta nine years ago, they were informed that there was a new church building in Galesu but no congregation meeting for worship. It was suggested that they live in the building to provide security. The building was not plastered, had no water or electricity and the only furniture was a mattress on the concrete floor to serve as a bed. When they arrived during the night and saw their living conditions Anna began to cry. George stood beside her and said, 'Lord, I'm not prepared theologically, but I am ready for you to use me.'

For their first church service George was the preacher and Anna made up the entire congregation. They began to visit this poverty-stricken community, and invited fifteen children to their house for food. However, forty arrived and so they began by buying pasta, onions and tomatoes with their meagre resources. On the Sunday morning George announced that the food distribution programme would continue during the following week but he had no money or food. As in the case of George Muller with his Bristol orphans, God wonderfully provided. A man donated half a sheep while another gave a pig. This resulted in the provision of the best food possible for six months!

During their first winter in Galesu, George and Anna found three children aged two, four and five years old, abandoned in a barn. When George saw them, he recalled his childhood experience of being alone on the streets. He suggested to Anna that

they take the children into their family. So they washed and clothed them as best they could.

## A New Ministry

During June, the deputy mayor from a neighbouring Muslim town contacted George six times in one week, insisting that he start his children's programme in her Turkish community. For some time she had observed the benefits of the educational programme in Galesu. However, George was convinced that when he would inform her of the Biblical emphasis she would not be keen to pursue her initiative. To his amazement the opposite was true. She offered to provide the necessary funds to erect a suitable building for a centre where the educational programme and food distribution can operate, and also facilities for Christian worship. Until the centre is built, she wants George to use the school to run after-school programmes, a place where children can be washed and where their parents can wash clothes. She also secured the school building for a six-day Bible camp in July which many Turkish children attended. This was a new concept and SGA was delighted to fund this initial 'Gospel launch' into this community.

In sharing his future ministry plans George described his current situation, 'We do not have money; we have nothing, but we have a vision and we have His promises.' He went on to emphasise, 'It is better to have nothing and trust in God day by day and see His response... than to have one million dollars in the bank account.' His method of 'feeding children - planting churches' is truly blessed of God.



## REISVERSLAG:

**Vier 'ouwe' wijven, die konden elkaar niet krijgen. Ze reden allemaal even hard, ra, ra wie waren dat?**

Simone, Myrthe, Leonieke en Janneke reden samen met Aad, Wim, Sebastiaan en Izak naar Roemenië. Ook het afgelopen jaar hebben we weer een schitterende, nuttige reis gehad. We hebben namens u weer veel grote en kleine projecten kunnen steunen. Voor zover u dat nog niet gedaan hebt, nodigen we u van harte uit het reisverslag te lezen en bekijken. U vindt het verslag op onze site [www.sbls.nl](http://www.sbls.nl).

Veel leesplezier en ... heeft u vragen, ideeën of opmerkingen?

Welkom!



**'Het' heeft nix om het lijf, maar het houdt een keertje op!**

Ja inderdaad, veel arme Roemenen hebben geen geld voor kleren 'om hun lijf'.

Dan is het een uitkomst, als van elders kleding wordt gegeven. Sommige mensen zijn daarom niet te stoppen en gaan maar door. Zo iemand is bijvoorbeeld Jaap Terlouw. Samen met z'n vrouw Willy runt hij een grote loods achter het huis, waar kleding, voedsel, ziekenhuisbenodigdheden, enz. enz. verzameld, gesorteerd en verpakt worden. Ieder jaar brengt hij wel een stuk of 9 à 12 trailers naar Roemenië. Het sorteren en verpakken gebeurt altijd met groepen vrouwen uit de omliggende kerkelijke gemeentes. Maar nú, na vele jaren, hebben Jaap en Willy toch gemeend

er zachtjesaan een punt achter te gaan zetten. Zachtjesaan zeg ik, want ze zijn nog niet gestopt, maar willen dat wel dit jaar gaan doen. Ik weet niet hoe oud dit stel inmiddels is, maar onze toekomstige pensioengerechtigde leeftijd (67 jr.) is voor hen een lachertje. Wát een werk hebben deze mensen met hun team verzet... Ongelofelijk!!! Ondanks een stukje weemoed moeten we ze groot gelijk geven.: "Het houdt een keertje op !

Jaap,...Willy,... namens alle Alblasserdammers: Hartelijk dank!!!



## Sponsorfietstocht Parijs – Alblasserdam

Vorig jaar zijn 12 wielrenners in twee dagen van Parijs naar Alblasserdam gefietst. Het doel van de fietstocht was: geld ophalen voor het kindertehuis 'La Noi', waar straatkinderen en kinderen uit een kansarm gezin opgevangen worden.

8 maanden van tevoren werd er met de voorbereidingen voor de fietstocht gestart. De route moest uitgestippeld worden, hotels geboekt, begeleiders gevraagd, voor eten en drinken gezorgd en niet te vergeten moesten sponsors worden gevonden. Daarnaast was het voor de fietsers een intensieve voorbereiding voor wat betreft training. Een professioneel trainingsschema werd gevolgd dat ervoor moest zorgen, dat de 550 km in twee dagen gefietst kon worden. Op de middag van Hemelvaartsdag vertrokken we naar Parijs, waar we de nacht doorbrachten. Om 05:00 uur liep de wekker af en werd het ontbijt genuttigd. Om 07:00 uur vertrokken

we richting Brussel. Na een voorspoedige 300 kilometer kwamen we om 17:30 bij het hotel in Brussel aan. Na een heerlijk douche en beenmassage verslonden we heel wat kilo's macaroni. Die avond ging iedereen op tijd naar bed om de volgende morgen weer enigszins uitgerust op te kunnen stappen.

De eerste kilometers op de tweede dag voelden wel wat stijfjes aan, maar al snel waren de spieren weer warm. De eerste vier uur was afzien omdat de regen met bakken naar beneden kwam. Het leek erg op waterfietsen. Net voor Antwerpen brak de zon weer door en werden er snel droge kleren aangedaan. Na 220 kilometer werden

we door een politieauto via de brug over de Noord tot aan de kerk begeleid. Bij aankomst stonden er ruim 100 mensen ons op te wachten. Na een ruim applaus werd de cheque met de mooie opbrengst van € 14.955,00 aan de stichting overhandigd. De fietstocht is voor de wielrenners en hun begeleiders een onvergetelijke ervaring geworden.

In oktober is de cheque aan het kindertehuis in Roemenië overhandigd.



Een beeldende impressie van deze fietstocht bekijken? Scan deze QR-code met je smartphone of ga naar onderstaande link.

[youtu.be/L1mShEEALGM](https://youtu.be/L1mShEEALGM)



## Vacature

Langzamerhand hebben veel mensen ondervonden wat een invloed de economische crisis ons heeft gebracht, en als je het zelf niet ondervonden hebt, is er wel iemand in je omgeving die er mee te maken heeft: ontslag, bezuinigen, of niet meer rond kunnen komen.

Dit is heel naar om mee geconfronteerd te worden. Jarenlang heb je je best gedaan en dan sta je ineens aan de zijlijn van de maatschappij. Veel dingen gebeuren zonder dat je er iets aan kunt doen, dus moeten wij er maar het beste van maken. Dan heb je tijd over... en dan ... wat doen wij ermee? Eén uitdaging wil ik wel bij u neerleggen: denk er eens over na om vrijwilligerswerk te doen. Je doet er waarschijnlijk jezelf een plezier mee, degene die je helpt is ook geholpen en je blijft actief. Zo zoeken wij ook regelmatig mensen die zo nu en dan eens kunnen bijspringen. Een specifieke taakomschrijving hebben wij niet, maar toch willen wij onze werkgroep wat meer draagvlak geven. Wellicht iets voor u/jou? Zoek dan contact met ons.

## Van de penningmeester

Een vast onderdeel van de nieuwsbrief is een stukje van de penningmeester. En zoals u gewend bent bestaat dit stukje meer uit woorden dan uit cijfers. Voor een financieel overzicht van 2013 verwijs ik u graag naar onze website [www.sbls.nl](http://www.sbls.nl). Onder het kopje "over BLS" vindt u het woord organisatie. Als u hier op klikt vindt u onder aan deze pagina de link naar het financiële overzicht 2013 met al de cijfers op een rij. Heeft u geen internet? Dan is er altijd een papieren versie beschikbaar. De cijfers zijn ook al op onze informatieavond in februari gepresenteerd; vandaar dus in deze informatiebrief geen opsomming meer.

Op onze informatieavond heb ik nog meer laten zien dan alleen cijfers. Blijfe kinderen bijvoorbeeld. Woorden die ik toen heb genoemd zijn dankbaarheid en verwondering. Dankbaarheid voor al die giften die binnenkwamen. En dankbaarheid voor al die vrijwilligers die weer meehielpen bij onze acties. Verwondering over de opbrengst van bijna € 15.000,- van de fietssponsorstocht. Deze mooie opbrengst was voor het kindertehuis La Noi in Cluj. Maar ook dankbaarheid voor kinderen die hier hun best deden. Ik denk aan Jasper en Marith Goedhart. Zij hoorden over een jongetje uit Roemenië met brandwonden, dat behandeld moest worden. Zij gingen aan de slag en ik kreeg op een gegeven moment een envelop met een leuk bedrag erin voor dit jongetje. Fantástisch toch. En zo kan iedereen iemand helpen.

We hebben in het afgelopen jaar weer veel voor onze Roemeense naaste kunnen betekenen. Een kleine stichting met vrijwilligers zoals wij zijn, heeft niet veel algemene kosten. Zo komt uw gift dus ook bij het doel waar u het voor gaf, de kansarme medemens. Rapporten uit Roemenië laten de resultaten van deze giften zien. En deze resultaten bekijken we ook ieder jaar zelf door naar Roemenië te gaan. Mooi om te zien hoe straatkinderen een warme maaltijd krijgen, maar ook onderwijs uit het Woord van God. Het is beslist een aanrader: ga eens mee en volg uw gift en zie het resultaat met eigen ogen.

En... nog steeds is er hulp nodig. Geld voor de gasrekening, medicijnen, hout om het warm te stoken, schoenen, jassen, een nieuwe deur (en dan een die wel goed afsluit) en ga zo maar door. Gezinnen, eenzame bejaarden, kinderen. Helpt u ons alstublieft weer mee zodat we met dit mooie stukje werk door kunnen gaan. Voor € 12,- per maand bijvoorbeeld geeft u een straatkind een maand lang een warme maaltijd. En uw gebed blijft onmisbaar. Wij kunnen het niet alleen. Helpt u mee?



# Er kunnen ook heel andere dingen in een keukenkastje

Aannemers komen van alles tegen. Hele keukenblokken worden er aangeboden voor Roemenië. En ook toiletputten, wasbakken, douchestoelen enz. enz. Afgelopen januari hebben we 4 (!) keukenblokken uit Moerkapelle weggeslept.



Het zou een te dure grap worden om ze zomaar door te sturen en daarom 'stampen' we ze helemaal vol met kleding. Daarbij stapelen we de bovenkant van de pallets net zo lang door tot we de maximale hoogte bereiken (arme chauffeurs!)... Nou ja,... doen ze ook wat voor het goede doel.

In een ander stukje in deze krant las u al dat Jaap Terlouw dit jaar gaat stoppen met het verzorgen en transporteren van hulptransporten naar Roemenië. Wij van Basic Life Support willen er toch mee verder gaan (zij het op bescheiden wijze). Voor het transport van iedere grote pallet dienen we wel zo'n € 100,- neer te tellen (uiteraard zoeken we steeds sponsorgeld voor deze transporten).



Genieten voor Roemenië

In Ridderkerk staat een HOT-TUB waarvoor u een twee- tot vierpersoons arrangement kunt boeken. De opbrengst van de verhuur is voor Roemenië. Tijdens uw verblijf wordt er koffie en fris geserveerd.

Kosten € 15,- per 'boeking' (€ 5,- stookkosten, alles wat u meer geeft is voor Roemenië). Ook kunt u het arrangement uitbreiden met bijvoorbeeld wijn, Italiaanse hapjes, toastjes, warme worstjes, chips of wat u maar wilt. De Tub is overdekt en voorzien van verlichting. Ook een programma met luchtbubbels is aanwezig. We kunnen zelfs een laptop plaatsen waarmee u vanuit het heerlijk warme water de door uzelf meegebrachte film kunt bekijken. Wel een paar dagen van tevoren boeken i.v.m. het opstoken van de tub. Tel: 0180-723038.



## Ja, zo'n tweede reis is zeker heel anders!

Eigenlijk begint het vergelijken al vóór je weggaat: Zal het net zo gezellig worden als de vorige keer? Krijgen we weer zo'n goede onderlinge band? Zal het klikken met de 'nieuwe' deelnemers en ga ik degenen die nu niet mee zijn niet heel erg missen?

Nou, dat ging allemaal prima. Wat dat betreft was deze reis gelijk aan de vorige. Het grootste verschil is dat je weet wat je kunt verwachten. Dat wil overigens niet zeggen dat de armoede minder indruk maakt! De ontmoeting met mensen die de keuze moeten maken tussen medicijnen en brood blijft je ontzetten. Het ontdekken van creativiteit, levenslust en doorzettingsvermogen bij mensen die onderaan de maatschappelijke ladder staan blijft indrukwekkend. En het zien van onze verre vrienden, hun bevologenheid en hun bewogenheid met hun arme naasten verheugde ons zeer!

Nieuw voor mij was deze reis het bezoek aan de gevangenis in Gherla, de

zwaarst bewaakte gevangenis van Roemenië, waar in de tijd van het communisme heel veel christenen gevangen zaten en gedood zijn. Beschroomd ga je daar binnen. Verheugd hoor en zie je dat ook daar de Geest van God werkt. En opgelucht adem je daarna buiten de poort de buitenlucht diep in. Het laatste programmapunt van deze reis was voor ons allemaal heel anders dan alle andere reizen: een bezoek aan voormalig concentratiekamp Mauthausen. De ontmoeting met wat herinnert aan het ultieme kwaad - huiveringwekkend.

Het was opnieuw een onvergetelijke reis.

## de Tegenverveling

Soms doe je wat om de tijd te doden... 1850 km. enkele reis is ook niet nix. Soms mag je raden wat er op het briefje staat.

Of je kijkt een keertje achterom in de auto en dan verven ze vanaf de achterbank heel je snuffert onder en tóch, toch vliegt zo'n reis om. Voor je het weet zit je lichamenlijk weer thuis, maar het is niet zomaar uit je hoofd, dat duurt soms weken. Maar als het dan weer begin oktober wordt, gaat het toch weer opnieuw kriebelen.



## Kerststerren- en cyclamenverkoop

In december 2103 hebben wij onze jaarlijkse verkoop van kerststerren en cyclamen weer gehouden (alweer de 10de keer). De bestellingen zijn op twee zaterdagen door vrijwilligers bezorgd. Sinds twee jaar wordt de mogelijkheid geboden een kerstster of cyclamen ergens als kerstgroet te laten bezorgen. Dat is ook leuk voor de bezorgers omdat zo'n ontvanger blij verrast is. Via deze nieuwsbrief willen wij de vrijwilligers en mensen die planten besteld hebben nogmaals hartelijk bedanken. Mede door uw inzet en betrokkenheid hielden wij het mooie bedrag van € 726,45 aan deze actie over. Wij hopen ook dit jaar weer op u te mogen rekenen.

## Colofon

Oplage  
1.000 stuks

Contact  
Basic Life Support  
p/a Van Eesterensingel 208  
2951 AR Alblasserdam  
Tel. 078-6918645

Bankrekening: NL80 RABO 0393 0717 15  
t.n.v. B.L.S. Alblasserdam

[www.sbls.nl](http://www.sbls.nl)